

Olé Pistolé

& DIANAMIDDAG

De Chiro is net terug opgestart, maar dat houdt ons niet tegen om even onze herinneringen op te halen aan het kamp in Opglabbeek! Dit gebeurt, zoals elk jaar, op onze **dianamiddag**, waar we de foto's van het voorbije kamp bekijken. Deze gezellige terugblik wordt ook weer dit jaar voorafgegaan door **Olé Pistolé**, waar wij een heerlijke lunch aanbieden. Dit alles zal plaatsvinden op **zondag 14 oktober 2018!**

Even wat praktische informatie over Olé Pistolé:

- **Wanneer?** 14 oktober 2018, van 11u30 tot 13u30.
- **Waar?** D'Ouwe Kerk, Zaal Tijl (Lage Kaart 644)
- **Prijs?** -12 jarigen: €5 pp, +12 jarigen: €7 pp
- **Inschrijven?**
 - Vul het online formulier in: <https://goo.gl/forms/UHHjXcaGxnqcjFz43>
 - **Doe dit voor 10 oktober!** Zo kunnen we genoeg pistolets voorzien ☺
 - **Betaal op voorhand** via een overschrijving op rekeningnummer BE40 9797 8946 9463 met vermelding van "Naam - Olé Pistolé".

Tussen 12u00 en 15u00 organiseren we een tocht doorheen de omgeving met plezierige opdrachtjes en hindernissen. Iedereen kan en mag meedoen! Je kan starten wanneer je wil, maar zorg ervoor dat je om 15u00 terug bent, want dan begint de **dianamiddag**, waar iedereen naar de foto's van het kamp in Opglabbeek kan komen kijken. Hiervoor moet je je niet inschrijven, iedereen mag gewoon langskomen! Wij schatten dat de voorstelling ongeveer 2 uur zal duren. Neem een centje mee als je iets lekkers wilt drinken of een pannenkoek wil eten.

Hopelijk mogen we jullie allemaal verwelkomen op deze fijne dag!

Groetjes,

De leiding van Chiro Bethanie